

HELGENÆS FRA NORD TIL SYD

Karpenhøj Natur- og Friluftsgård

En tur i området kan starte på Karpenhøj, hvor en udstilling fortæller om Helgenæs. Udstillingen er åben hver dag fra kl. 9 til 17 fra påske til efterårsferien. Naturgården er i øvrigt et center med naturvejledning for unge og ledere med tilknytning til Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Området ved Karpenhøj er åbent for alle. Der er bakker med smukke udsigter og bronzealderhøjen Store Jættehøj.

Friluftsgården Slettervang

En del af DGI's friluftaktiviteter udgår fra Slettervang. Nærmere oplysninger kan fås på Karpenhøj Natur- og friluftsgård.

Fuglsø Strand

Fra P-pladsen er der adgang til havskrænterne mod Ebeltoft Vig. Om sommeren opstiller Århus Amt en badebro til fri afbenyttelse.

Dragsmur

Hen over den smalle tange, Draget, som forbinder Helgenæs med fastlandet, ses en lav vold af sten og jord. Volden kaldes Dragsmur. Af en skriftlig indberetning fra 1623 fremgår det, at volden skulle være opført allerede i slutningen af 1200-årene af Marsk Stig, som dengang ejede Helgenæs.

Mod øst ligger Ebeltoft Vig og mod vest Begtrup Vig. Begge steder er der mulighed for at bade og fiske og i Ebeltoft Vig er det muligt at sætte en jolle i vandet.

Følges stranden mod syd, kan rester af middelalderens højryggede agre ses i den lave strandskrænt.

Ryes Skanse

Fra P-pladsen er der en afmærket sti til hovedskansen lige syd for Dragsmur. General Ryes Skanse blev brugt i Treårskrigen 1848-50, hvor Rye trak sine tropper fra grænsen op gennem Jylland til Helgenæs. Styrken blev udskibet til Fyn og derfra indsat i det afgørende slag ved Fredericia. Danskerne vandt, dog med store tab; blandt andre faldt også general Rye.

Fra toppen af skansen kan man få indtryk af den stærke befæstning, som med kanonstillinger i nord mod det våde område (hvor der nu er sommerhuse) helt har kontrolleret adgangen til Helgenæs.

Vænge Sø

Vænge Sø er på kortet markeret med blå, men endnu ses kun grønne marker. Søen var engang omtrent 35 ha stor, men forsvandt gradvis siden begyndelsen af dette århundrede som følge af dræning. I 1993 startede et projekt, hvis formål er at genskabe søen.

Kommuneplantagen

Ebeltoft Kommunes plantage mellem Kongsgårde og Borup er et godt eksempel på plantningsagen. Når landbrugsdrift og husdyrhold ikke var økonomisk, var det naturligt at bruge jorden til træproduktion. Derfor blev plantagen anlagt i 1953.

Lushage

Fra P-pladsen for enden af Klæbjergvej udgår en afmærket sti til de høje kystskrænter. Fra toppen af Bursklint åbner sig en fantastisk udsigt. Dybt nede ligger stranden og havet, og mod syd ses Samsø. Stien går gennem tætte krat ned under Luskint til Lushage, som er et yndet sted for havørredfiskere.

Mod land ses et overdrev, som vokser på en meget "uroilig" jordbund. Lag af ler i jorden får overfladen til langsomt at forandre sig året igennem. Også stiens overflade forandrer sig, dog ganske langsomt.

Ellemandsbjerg

Fra P-pladsen mellem Esby og Ørby er der afmærket en sti til toppen af det 99 meter høje Ellemandsbjerg. Fra denne udkigspost midt i Danmark kan man på klare dage se øerne i det sydlige Kattegat, også Fyn og Sjælland.

Plantagen rundt om "bjerget" er et godt sted at finde svampe, og der er mange brombær om efteråret. På markerne vest for P-pladsen er der fundet spor af en vikingelandsby.



Ørby Klint

En smuk vej til Ørby Klint er langs stranden mod nord fra Sletterhage Fyr. Klinten, der består af ler med vulkanske askelag, er fredet på grund af sin geologi. Skred i leret har dannet de mange terrasser, der former klinten.

Sletterhage Fyr

Fra den store P-plads ved Sletterhage Fyr kan man komme til "landets ende". Både kan sættes i vandet lidt nord for fyret, men pas på: Det er et dybt og strømfyldt farvand og derfor uegnet til badning. Til gengæld er det et godt sted for lystfiskeri.

I et af fyrhusene har naturskolen "Nær Naturen" til huse. Det er en "selvbetjeningsskole", hvor ungdomsgrupper kan leje sig ind. Bestilling på tlf. 86 35 60 82 mandag-torsdag kl. 16-17 i perioden april til oktober.

Tyskertårnet

Fra fyret udgår en sti langs stranden mod øst til Tyskertårnet, som er et tysk radartårn fra 2. verdenskrig. Herfra er der en flot udsigt til Kattegats sydlige øer. Mod land er der udsigt over de afgræssede overdrev til Ellemandsbjerg og Monsbjerg.

Helgenæs Museum

Helgenæs Museum findes i præstegården til Stødov Kirke. På museet er en udstilling om hel-boerne og deres levevilkår. Der er åbent om eftermiddagen sommeren igennem og på helligdage i forbindelse med ferier.

